

NUMMER  
10ZAT  
8 JULI  
2006FUßBALL  
&  
FREUDESCHLUSS-  
PFIFFgastheertjes  
TEUN  
ALFRED  
UBU  
HANSFINALE  
NUMMER

# ENTKNÜPFUNG

Nog twee wedstrijden te gaan en de kandidaten voor de eindoverwinning hebben hun stellingen betrokken. Felix Jansen is duidelijk. Sprint vanaf de kop. Met een uitgekookte score van 12 punten consolideerde Felix zijn positie. Het was het enige mogelijke antwoord op de briljante ronde van Tim Bland, die de uitslagen van beide halve finales goed voorspelde. Tussen de oude geroutineerde rot en het jonge supertalent zit slechts een miniverschil: 98 voor Felix, 97 voor Tim.

Onder deze beide pooltoppers gaapt een gat van maar liefst 7 punten. En helemaal bovenaan dat gat staat Louis van Zetten, die tijdens de halve finales een gemiddelde score van 8 punten aan zijn totaal toevoegde. Of dat genoeg is voor de finale finalesprong? Wie weet... Louis weet hoe het moet. Bovendien wil hij een nieuwe afzuigkap. Slechts 1 puntje achter Louis houden de Eagles vanuit hun Brummense nest de eer hoog van een andere oud-winnaar. Want hoewel Theo Heldens zelf is afgezak naar een schijnbaar kansloze (maar met Theo weet je dat maar nooit) 65e plaats, heeft zijn jonge gebroed zich wel degelijk in een mogelijk winnende positie

gemanouvreerd. Op de vijfde plaats... Martien Heijmink. Ach, hoe droevig. Nul punten haalde Martien, nadat de Poolbodes hem in de vorige bode juist extra in het zonnetje zetten. Sorry. Sorry voor de verschrikkelijke druk.

Toch handhaafde Martien zich bij de eerste vijf. En dat is knap. Bijna even knap als de rigoureuze revival van Henning Orthofer en de prachtige opmars van de olijke e-mailer Cos van de Weijer. Beide heren haalden op knappe wijze de volle winst in de halve finales. Een prestatie die werd geëvenaard door Niels, Zwierinho Moginho, Joekie Lamers en... Wil Kersemakers, de oude poolmogol.

Op het vinkentouw wiebelen nog steeds Hansman, Basiebos, Themo Max en sinds de halve finales ook een paar Poolbodebroertjes. Want Steven Boland en De broertjes Lemereis bleken beter in staat de familie-eer te verdedigen dan de Poolbodes zelf.

Goede scores in de halve finales wisten ook Bas Reijnen (nu 18e), Marko en Evelien (23e), Kees Brouwer (25e en bezig aan een lange trage tocht omhoog), Marcel Verbeek (26e),

Jacqueline Sangers (35e), Dirk Rebbers (42e – ben jij dat Alfred?), Brigitte Slangen (47e, ook voor de afzuigkap), Ulli Umfang (50e), Mark Gerritsen (58e), Han Geurts (62e), Geert Nijland (69e), Eugène Janssen (75e), Sabine Joosten (77e), Davitze en Marjoca (89e) en Diana Jansen (97e, hé, volgt zij de Theo Heldens-tactiek?). Een bijzondere vermelding komt toe aan Rini de Vleerman. Tot tweemaal toe miste hij een ronde. Nu pakt hij 16 punten, waarmee hij van plaats 204 naar plek 153 fladderde.

Grote verliezers in deze ronde: Jeroen Roording, die met zijn nul punten de subtop geruisloos verliet, net als Sander Jansen (zoon van Felix), Theo Heldens en Alfred Boland.

Onderin het klassement onspint zich een spannende strijd om spek en bonen. Wie een ronde gemist heeft komt niet in aanmerking voor deze bijzonder eervolle positie. Grote kanshebbers zijn de woest voorspellende Joost Jeliaskov, poolbodedochter Crisje Boumans, Willem, Henk! (Achl), Struikrover, Cissy, Marc Alain Ketter (hè?), Donnedoni, Nanneke van Druenen, Jip en Suus (ze gaan ervoor!) en Wip L.

Maar waar je je ook bevindt in het klassement, het kan altijd beter, mooier en leuker. Daarom wagen we het er maar weer eens op, samen met jullie!

*Teun, Ubu & Alfred*

## ZAT 8 JULI 21.00 DUITSLAND-PORTUGAL

Dit is dan de wedstrijd om de derde plaats. Verliezers tegen verliezers. En dan gaat het er ook nog eens om wie van die twee het beste kan winnen. Een beroerde constructie. Blatter: 'Die wedstrijd om de derde plaats, die hadden we eigenlijk willen afschaffen. Zijn we vergeten. Haha. Zouden we eigenlijk een gele kaart voor moeten krijgen! Haha.' En dus is er over vier jaar weer een wedstrijd om de derde plaats. Net als vandaag.

Maar de spelers willen niet meer. Ze houden helemaal niet van brons. Ze kruipen door het gras. Het is warm. De helft speelt zonder shirtje. Tijdens de volksliederen zingen de spelers diverse deuntjes door elkaar en iedereen draagt een aanvoedersband. Het gras is zo hoog dat de spelers elkaar nauwelijks meer kunnen zien. Op de tribunes spelen de mensen domino of mikado. Met een artistieke sliding creëert Torsten Frings een graancirkel. Ver buiten het veld maakt Cristiano Ronaldo een lange solo. Niemand die het ziet. De Portugezen proberen te provoceren. Niemand die het merkt. Scolarì brengt wat extra spelers in het veld en gedurende langere tijd wordt er ook met meerdere ballen gespeeld. Lehman slaapt. Dan klinkt het eindsignaal. Sommige toeschouwers fluisteren dat er echt veel doelpunten zijn gevallen. Anderen beweren dat de bal alleen maar stil heeft gelegen en dat er nauwelijks spelers op het veld aanwezig waren. Weer anderen menen dat het blauwe stokje wel degelijk bewoog. Alleen Bildzeitung schrijft de volgende dag een lang artikel over de geheimzinnige graancirkel.

Wordt het echt allemaal zo erg? Wees maar niet bang. Waarschijnlijk wel. Maar, lieve deelnemers: de Poolbodes hebben hier jaren geleden al iets op bedacht. Want voor de ontknoping van de pool telt deze wedstrijd even hard mee als de echte finale. Want neem het maar van ons aan: al die voorzichtige voorstellers met hun hoge posities sidderen en beven juist voor deze wedstrijd het hardst. Want in tegenstelling tot de echte finale kan de eindstand van deze wedstrijd net zo makkelijk 0-0 als 8-6 zijn.

# FINALE



## ZON 9 JULI 20.00 UUR ITALIË-FRANKRIJK

Wéér Italië! En wéér Frankrijk! Het verrassende is er onderhand wel af. Het is nu al een week hetzelfde. Duitsland, Portugal, Frankrijk, Italië... De rest is allang naar huis. Of op vakantie. Naar Italië, bijvoorbeeld, of Spanje. Behalve de Afrikanen. Die gaan een paar weekjes naar Afrika. En de Brazilianen gaan allemaal op vakantie naar Brazilië. Zouden ze kijken naar de finale? Toch wel? Want het is wél spannend hoor! Zal de kleine Tim Bland het dan toch nog redden? Komt Martien Heijmink opnieuw bovendien? Of gaat het, zoals altijd, héél anders dan wij voorspellen? En dan die wedstrijd! Wordt die ook spannend? Het lijkt er erg op van niet. Zidane ligt al drie dagen op de massagetafel. Het is gelukkig een verrijdbare massagetafel. Ze rollen hem tot aan de zijlijn. Zidane vraagt de scheidsrechter of hij het volkslied en het handjes schudden ook vanaf de tafel mag doen. Mag niet. De stramme Thuram komt het veld op, ondersteund door strijdmakkers Makaléle

en Barthez. Hij heeft zijn stok af moeten geven aan de vierde official. Barthez kan niet verbergen dat zijn rechterhand sterk trilt. Eindelijk staan de Fransen in het gelid voor het volkslied. Naast hen elf fitte Italianen, gerangschikt op grootte. Het ziet er weer prachtig uit. Lippi heeft drie basisspelers op de bank gezet, dan kan hij heel slim wisselen. Ze komen er vlak voor tijd in, om de genadeslag toe te brengen. Zo zal het ook nu weer gaan. Tenzij Henry eindelijk doet alsof hij een rood shirt met witte broek draagt. Tenzij Zidane zijn filmheldenrol tot aan de aftiteling weet vol te houden. Allez les vieux!

## DUITSLAND-ITALIË OP LOCATIE

Nou? Hadden jullie het gemerkt? Nee toch? Wat dan? Een van de poolbodes is stiekem, tussen de kwartfinales en de halve finales, naar Italië gereisd. Studie. Italianen kijken ook graag naar voetbal. Leerzaam! Italianen kijken heel gehaaid. Resultaat staat voorop. Pakt Gattuso ergens in de buurt van het eigen strafschoopgebied de bal af van Ballack, gaan ze ineens allemaal staan en roepen ze *Pirlo! Pirlo!* Gattuso speelt de bal af op Pirlo. *Toni! Toni!* Pirlo geeft hem aan Toni. Levensgrote kans. Zo gaat dat. Ze gaan weer zitten. Knap gekeken! De poolbode zit ook tussen de Duitsers. Die kijken heel anders. Ze kijken heel trots. Zij komen uit het land dat het aanvullendste voetbal heeft gespeeld. Zij hebben Lahm. Ze speuren in de rust naar Nederlanders. Bieden ons grote glazen bier aan. Proberen ons op te beuren, heel vervelend. *Der Figo, den hat man doch raus schicken sollen, nach den kopfstoss?* Mompelend schaamrood bij de poolbode. MmmBommelhättedochstehenbleibenmussenmm... Wrang besef. Dit was ons moment. Dit heeft het Nederlands elftal de wereld laten zien. De fopval van Van Bommel. Poolbode probeert nog op te scheppen over Felix Jansen. Achtundneunzig Pfunktel! Geen reactie. Verlenging. De Italianen kijken weer heel goed. Gaan staan op het juiste moment. Roepen. En de Azzurri doen wat ze toegeschreeuwd wordt. Goede wissels. Prachtige doelpunten. Heel slim heel laat gescoord. Italië wint. De Italianen juichen. De Duitsers zijn teleurgesteld en nog steeds trots. Frings deed niet eens mee. Een jaloerse poolbode sloft naar zijn tent. Niets te vieren. Ja natuurlijk wel! Spannende wedstrijd gezien!