



Vrijdag 29 juni 2018



GASTEREN TEUN ALFRED MICHEL HANS SEBAS EN JOS PRESENTEREN

POOLBODE NO.4

VANUIT HET POOLCENTRUM VAN DEN HAVESTRAAT 6A NIJMEGEN / WWW.POOLBODE.NL

DEELNEMERS DOODENRIT

15. Je zult maar **Steven Boland** zijn daarachter op die slee
De bezemwagen is nabij en neemt hem aanstonds mee
Met steeds nul-nul voorspellen ging zijn deelname teloor
Zelfs **S. de B. te L.** en **Ellibelli** gaan hem voor

14. Die twee zijn bijna net zo slecht als schrijver **Frans de Waard**
Die vecht met **Tsaar Freek Willem** moedeloos om 's keizers baard
Daar kun je wel om lachen als je **Baby Nelis** heet
En je met oude krijgers zoals **Theo Uijlen** meet

13. En **Annemarie Boumans** dan, stond die niet bovenaan?
Dat zal wel niet, want anders kan ze zó laag toch niet staan
Ze kijkt naar **Rob van Erkelens**, nou ja, dus naar zijn rug
Nee, als je aan het zakken slaat, is er geen weg terug

12. Een rijtuig met geslagenen schuift zieligjes voorbij
Intense Tenz, **Jan Boeijink** en **Bas R** zitten erbij
Ze droomden van de zege, evenals **Samdaladam**
Nu roepen ze - net als **Louis van Zetten** - om hun mam

11. Daar hebben we **Bodaartje!** En ook **Myrne** en **Rodaan**
En **Gerben vd Heijden** staat niet ver bij hen vandaan
Helaas is dat nog steeds heel ver van een kansrijke plek
Nee dan maar weer op vrijdagen met **Belanov** naar nek

10. **Marleen** en **Wie is Stokkie** lopen samen hand in hand
Ze kijken achterom en zien **marleen** en **Hille Bland**
Wat doen die daar, zo laag en kansloos? Dit is niets gedaan
Ach kon de pool voor hen maar van een **Leien Dakje** gaan

9. **Jaap Lemereis** en **Jesse Lingard** hebben een idee
'We doen gezellig met elkaar voor spek en bonen mee!'
Maar kijk, hun plan wordt nagevolgd door **De Mannen Den Brok**
En **Teun** en **Ruud** en **Finn** en ook **John Koekkoek** in zijn klok

8. Zo'n Duitsland hoort te winnen, brommen **Repoman** en **Cos**
Zo stuur je zelfs een crack als **J. Voorspelbaar** in het bos
Ook **Mary**, **Roy** en **Ruben Janssen** hebben het niet breed
Ze zijn nu net zo kansrijk als **De trainert** en **Margreet**

7. **Lokomotiv HeTHEman** trekt een zielig groepje voort
Tim Heuver, **Michel Melenhorst** en **Jesse** zijn aan boord
Ze kijken droevig voor zich uit leven, precies als **Twan van Oss**,
En **Hanneke Morel** en **RussiAad** en **Bossiebos**

6. We zijn nog in de middenmoot van onze karavaan
Daar zien we **Daan Josephus Jitta**, **Kris** en **Willem** gaan
Putin, **The Greatest Leader**, ook al zit jij op een beer
Zelfs **HezelToon** en **Oppie** en de **Mini's** scoren meer

5. We naderen de beste honderd van ons klassement
De namen van die toppers zijn ons allen welbekend
Zep Megens, **Sander**, **Wendy Schneider** en **Jack Edelbloedt**
Maar ook **Don Mendo**, **Elton Eerkens** en **Rob J:** houdt moed!

4. Al menigeen is door de veertigpuntengrens gegaan
Dus **Kanibalen**, **Kaat** en **Olav:** heel erg goed gedaan
We schrijven jullie namen met een grenzeloos ontzag
Geniet van je positie, op zijn minst tot zaterdag

3. Kijk daar is de top 50! Met **Lucienne Dunnewijk**
Ook **Mental Marge**, **Jeronimo** en de **Gespierde Spijker**
zijn aan boord van deze groep voorspellers van formaat
Die samen met **Hopp Schwyz!** en **Arie Op Safari** gaat

2. Op jacht naar **ALEKZNIMMA**, **Alfred Boland** en **Borat**
Naar **Eus**, **Jeroen van Kasteren** en naar **Cyka Blyat**
Hier aan het front is echt geen plaats voor catenaccio
Maar wel voor **Jacques de Groot** en het **Hans Worst-scenario**

1. Ook **Daniël Aukes**, **Peer** en **Henning Orthofer** doen mee
Een hijgende **Mike Hohleman Molenman** draaft op twee
Dat brengt ons aan het einde en dus tevens aan de top
Met **Locokickkie** trots maar op het nippertje op kop!

DRS POOLBODE



BUITENSPEL

AFLEVERING 3: VOETBALMARKT

Onlangs stond ik bij de Gamma om verf te kopen. Ik werd vriendelijk te woord gestaan door een Gamma-medewerker die mij van goed advies diende. Een paar dagen later stond hij in de krant. Dacht ik. Ik meende hem te herkennen, maar volgens het bijschrift was het Lionel Messi, een naar het schijnt bekende voetballer. Dit voordat hij een baard liet staan, die hem stukken ouder maakt. Wellicht maakt hem dat ook wijzer en kan hij goed advies over verf geven.

Arjen Robben heeft geen baard nodig. Hij ziet er altijd al oud en wijs uit. Geen idee of hij 21 of 43 is. Beoordeel geen voetballer op zijn uiterlijk, maar mijn favoriet is toch Ed de Goeij. Zelden een slomer mens gezien. Dat spreekt mij zeer aan. Ik vermoedde altijd dat hij dat voetballen ook niet zo zag zitten en liever een kopje koffie dronk, achter in het doel. Dat moet in die thermoskan gezeten hebben die hij meesleepte. *Frans de Waand*

UBU BOKAAL AANGEKOMEN IN NIJMEGEN!



Na een verblijf van twee jaar in Bergen op Zoom keerde de Ubu-bokaal terug naar de Poolbodeburelen. Jacques de Groot (nummer 6 in de tussenstand) staat op pool-position voor een tweede poolwinst op rij. Iets wat in de Poolgeschiedenis nog nooit voorkwam.



Russische Roulette: WAAR IS DE BAL?

!Stuur het goede antwoord naar sluwdummy@gmail.com en win een russisch chocolade-ei!

Leuke potjes zat dit toernooi. Portugal-Spanje leek zelfs al bijna een echte finale. En dan begint de echte afvalrace nu pas. Wat een affiches! Bijna net zo mooi als al die Poolbodeposters die we overal tegenkomen, in Nijmegen en Amsterdam vooral, maar eigenlijk door het hele land. Deel ze met je medepoolers en vergeet niet jullie foto's in te sturen.

ACHTSTE FINALES

FRANKRIJK-ARGENTINIË



Dit belooft wat, al was het maar omdat Maradona op de tribune zal dansen, zitten, liggen en over de reling hangen. Wat de spelers op het veld doen, dat dringt nauwelijks tot hem door. Maar dat is ook niet erg, want hij kent de uitslag al. Maradona is er alleen om Sampaoli scherp te houden. Messi doet de rest. Sinds hij een extra amulet om z'n linker enkel draagt, is er veel veranderd. Mascherano kwam getekend uit de poule en is scherp. Higuain als een mes. En Frankrijk? Dat heeft Griezmann. En die wordt altijd gewisseld als het 1-0 is. Eens zien hoelang hij vandaag mag spelen.

URUGUAY-PORTUGAL



Of moeten we zeggen Barcelona-Real Madrid? Luis Suarez-Cristiano Ronaldo? Spannend is het sowieso. En onvriendelijk wordt het ook. Puntje van de stoel. De afloop? Wij durven er geen geld op te zetten - sinds ons Senegal-echec zijn we wat voorzigtiger geworden. Wij gaan niet meer all-in. Daar hebben we 22 spelers voor. Aan het begin van de wedstrijd tenminste...

SPANJE-RUSLAND



Hoe vaak per wedstrijd mag je de VAR inzetten om Rusland te laten winnen? Of niet inzetten. Want we geloven echt niet dat ze anders ook maar een schijn van kans hebben. Tenzij Iniesta op de training een been breekt, Piqué ruzie krijgt met alle Real-spelers en een plotse voedselvergiftiging de reserves treft. Ja, dan. Heel misschien. Er gebeuren immers gekkere dingen.

KROATIË-DENEMARKE



Voetbalt hier de nieuwe wereldkampioen? Nee, dan bedoelen we Denemarken natuurlijk niet. We zijn niet gek. Kroatië! Steeds vaker hoor je dat Kroatië zo goed is. En stabiel. Een echt team dat al een lange neus trok richting Servië. Als dat geen vertrouwen geeft. Maar toch, wij vertrouwen ze niet, ook al komen ze vaak best ver. En zeker verder dan Denemarken, dat geloven ook wij nog wel.

MOSKOU

ST. PETERSBURG

VOLGOGRAD

KIEV



ACHTSTE FINALES



BRAZILIË-MEXICO



Samba en blote buiken op de tribune, maar wordt er ook echt gedanst op het veld of zien wij slechts een stervende zwaan? In de Russische zwaartekracht heeft Neymar zich vergist en Mexico is sluw. Zij heeft zich laten afslachten door Zweden om Zwitserland te ontlopen. Nee, zij doet niet de Shaqiri. Ze swingt liever om Paulinho en laat Casemiro graag haar hakken zien. Maar walst zij over Brazilië of komt Neymar nog uit de steppe omhoog?

BELGIË-JAPAN



De Japanse aanvoerder heeft een band van rijstpapier. Typisch. Het staat keurig, maar het geheel oogt fragiel. De Belgen zijn an sich niet veel anders. Ook zij zijn zacht van binnen. Maar na verloop van tijd kunnen zij 180 graden draaien. Zij worden harder en harder. En ineens staat Eiji Kawashima in de enorme schaduw van Romelu Lukaku en kan je je stokjes inpakken. Sayōnara!

ZWEDEN-ZWITSERLAND



De Boer Zoekt Vrouw onder de achtste finales. Je wilt er niet naar kijken, maar je kijkt toch. Je vindt beide kandidaten vreselijk, maar er gaat toch echt één mee uit logeren in Samara op 7 juli. De Poolbodes vermoeden dat er bij die ene Zwitser een schroefje los zit. En dat die Zweden dat schroefje hebben.

COLOMBIA-ENGELAND



'Yeetje', klonk het al twee keer bij de Poolbodes. Weer die Mina. Niet slecht voor een verdediger. De Engelsman John Stones, eveneens iemand uit de achterhoede, scoorde ook twee keer. Mooi in evenwicht, zou je denken. Maar dan bevochtig je je wijsvinger en steekt deze in de lucht. Er is iets in de atmosfeer. Het kolkt, het draait, het schiet. Het is de HurriKane. Verwoestend.



BREAKING/ UITSLAGEN NOG NIET DEFINITIEF!



Lieve deelnemers, reken je nog niet te rijk. En vooral niet te arm! De VAR is alle uitslagen zorgvuldig aan het bekijken. Vooral de scores van 19 en 22 juni worden bestudeerd. Er kan dus nog veel veranderen. Op welke positie vind jij je straks terug? We houden je vanzelfsprekend op de hoogte.

Hij stak ze keurig in z'n nieuwe pak, de coach van Senegal. Was de rust zelve ook. En hij had een stel prachtkerels om zich heen verzameld. Het gonsde al weken, de verrassing was er al bijna af. Daarom waren de poolbodes er als de kippen bij en zetten hun geld heel vroeg op de leeuwen van de Teranga. En de inleg van de deelnemers erbij. De tweede ronde halen was immers een fluitje van een cent. Twee rondjes verder kwamen ze ongetwijfeld ook. Het geld zou binnenstromen - een paar weken wachten, dan cashen. En flink uitbetalen daarna, want dat doe je als Poolbode. Hoe eenvoudig kon een spelletje zijn.

Twee wedstrijden, vier punten. Er was uiteraard geen vuiltje aan de lucht. De verdediging gaf niks weg en het middenveld stond als een huis. Een doelpuntje extra zou leuk zijn, dat wel. Maar verder werd er druk gefeest, van Dakar tot Ballou, van Saint-Louis tot Ziguinchor. Zelfs Mané en Koulibaly kwamen even over voor een dansje. En voor overleg: wat te we doen? Tweede worden in de poule en dan tegen Engeland of eerste en tegen de Belgen? Dan liever de Engelsen, die maakten de verwachtingen toch nooit waar. Bovendien betekende dat in feite een extra rustdag: wat Colombianen tegenhouden kon zo inspannend niet zijn. En James was maar half fit - un morceau de gâteau. Deux doigts dans le nez.

Toen scoorde Colombia uit het niets. En scoorde Senegal uit het niets niet. En Polen maar één keer. Was Japan ineens door. Omdat ze alweer niet hadden gescoord. En zelfs de minste gele kaarten hadden. Senegal - Japan werd uiteindelijk 6-4. Duidelijke cijfers. Afgetekend.



We kregen reacties op onze oproep voor een nieuw Drs. Ptje! En wel van drie dappere dichters. Broeva! En ga door!

*Dan staar je naar zo'n lange lijst en ziet die landen staan
Waar liggen zij, wat kunnen zij, wie moet er bovenaan?
Wie scoort er toch, wie is gemeen? Ajakkes, eierstruif!
Op zo'n moment verlang je vaak naar raad van Johan Cruïff.*
Annemarie Boumans [LUISTER HIER](#):

*De Poolbode da's superleuk, zei mijn vriendin A.B.
Je dokt een tientje, vult wat in en hebt plezier voor twee
Nou lachen joh, na elf dagen rond plek 214
Inmiddels kan ik geen een-tweetje of schwalbe meer zien.*
Erkenska [LUISTER HIER](#):

*Ronaldo, Messi, Neymar, Kroos, Shaqiri en ook Kane
Zij zijn heus goede spelers maar ook heel errug gemeen.
En is de scheids dan regelmatig even in de war,
Dan krijgt hij een correctie van de mannen van de VAR.*
Hanneke Morel (1) [LUISTER HIER](#):

*De Poolbodes, Jos, Michel, Teun, Hans Alfred en Sebas
Zij ploeteren, berekenen te onpas en te pas
Een WK zonder poolbodes is echt om meer te doen
Daarom krijgen jullie van mij een gouden voetbalschoen.*
Hanneke Morel (2) [LUISTER HIER](#):

Maak jij het volgende Dodenritcoupletje?
In de nieuwe bode kun jij ze zoetgevooisde stemgeluid laten horen! Wil je dat? Vast wel! Maak vier regels op de wijs van de Dodenrit, zing ze in en mail je opname naar Hennie de Haan: sluwdummy@gmail.com. En win!

Hete dampen stijgen op in de krappe, houtgestookte sauna. Na het gelijkspel tegen Argentinië treedt IJsland aan tegen Nigeria en de spelers ontspannen zich aan de vooravond van de wedstrijd. Het wordt steeds warmer in de sauna. Jón Böðvarsson, Björn Sigurðarson en Alfred Finnbogason slaan zich op de zwetende knieën. Ze hebben zojuist Poolbode 2 gelezen. *Wat een mafklapper, die Caballero! fulmineert Böðvarsson. Met z'n peukie. De Eyjafjallajökull, dát is roken! Wat je op het veld nodig hebt, is agressie en strijd. Passie. Leuk, die rook, maar ook rook begint met vuur. Vuur!*

Bert Aipassa kijkt om zich heen. Johan de Kock, Robert Roest, Rob Alflen. Jan-Willem van Ede heeft en voorin staat de geblokte Pool Wlodi Smolarek. Een uitwedstrijd voor vijfduizend Volendamers is misschien geen droomtheater voor een basisdebuut, maar Bert, zoon van een Nederlands moeder en een Molukse vader, is trots. Met zijn lange haren is hij een opvallende verschijning op het Utrechtse middenveld. Als hij na een uur spelen - de stand is nog 0-0 - een voorzet van Smolarek ietwat fortuinlijk langs Edwin Zoetebier schuift, is hij als een kind zo blij. Zijn doelpunt blijkt het beslissende en 'Winnetou' kan zijn geluk niet op. Dit is waar hij voor gevochten heeft. En een vechter, dat is Bert.

Drie jaar later, op 5 maart 1994, maakt hij weer een debuut. Vlak voor het beginsignaal draait Bert zich om. Achter hem staat Cruïff. Martin Cruïff. Het ambitieuze Haarlem heeft Aipassa van FC Utrecht gehuurd en heeft hoge verwachtingen van de temperamentvolle middenvelder. De 1729 toeschouwers en de rapporteur van Voetbal International zijn echter niet onder

de indruk van zijn spel in de eerste wedstrijd, thuis aan de Jan Gijzenkade tegen Top Oss. Danny Hesp maakt vlak voor het eindsignaal zelfs de winnende treffer voor de Brabanders. Bert Aipassa krijgt geel van scheidsrechter Oskam en een 3 van VI.

Vier dagen later staat Bert niet tegenover de spelmaker van de Graafschap, maar kijkt hij in de strenge ogen van de officier van justitie in de rechtbank van Arnhem. Bert Aipassa is Bert A. geworden. Brandstichting, vernieling, poging tot doodslag, doorrijden na een door hem veroorzaakte aanrijding, waarbij het slachtoffer overleed, en zware mishandeling van zijn ex-vriendin. 'Ik heb mijn lesje wel geleerd,' mompelt Bert. In de zaal zit ook zijn vader: 'Het is zo'n rustige, gewone jongen.' Maar de officier denkt daar anders over en spreekt van een opgefokte profvoetballer, een tijdbom. Hij eist twee jaar gevangenisstraf en een ontzegging van de rijbewoegdheid van vijf jaar. Twee weken later wordt hij veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf. Haarlem wil van hem af, FC Utrecht verscheurt zijn contract en hij verdwijnt in het amateurvoetbal. Het vuur van Bert Aipassa is gedoofd.



HOE! HOE! HOE! Hoe! Hoe?! HOE!
De haka verstomt op de tribune en de IJslandse spelers kijken elkaar steeds wanhopiger in de ogen. De wedstrijd tegen Nigeria is al uitgedraaid op een fiasco en nu, tegen de vlijmscherpe Kroaten, lijkt het op een nieuw drama uit te draaien. Argentinië is zojuist via Marcos Rojo op voorsprong gekomen tegen Nigeria en de laatste minuut is ingegaan. En terwijl de IJslanders zich realiseren dat er geen rook meer uit de Eyjafjallajökull komt, versnelt Ivan Perisic en dooft ruw het IJslandse vuur: 1-2. Halldorsson is kansloos. IJsland mag naar huis.



DE GROEPEN NEDERLAND 30



VERTREKKERS

BLIJVERS

GROEP A



Onvoorspelbaar voorspelbaar. Dat was deze groep. De Russen deden precies wat we verwachtten: tweede worden. Waarom we dan toch met zo velen eraanstaanden? Je verwacht gewoon niet dat Rusland doet wat je verwacht! Uruguay... We weten het niet. Ja, ze werden eerste. Maar vinden jullie ook niet dat Suárez een beetje eh, zwaar is? Salah maakte twee prima goals. Zoals het hoort. Saoedi-Arabië ging blij naar huis. Wij ook blij.

GROEP B



De mooiste wedstrijd van het hele toernooi is al gespeeld. Denken we. Da's slecht nieuws. Het goede nieuws is dat de kemphanen van het Iberisch schiereiland doorgaan naar de achtste finales. En dat je maar over twee namen op je topscorerlijstje hoeft na te denken. Marokko was helemaal Marokko: trots en boos. En Iran? Iran deed ook mee.

GROEP C



Nooit zat ze er écht in, die verrassing. Peru had de verrassing moeten én mogen worden. De Fransen en de Denen gaan verder en ook Bert van Marwijk en zijn tegenvoetters konden de boel niet op zijn kop zetten.

GROEP D



Stel je speelt de laatste wedstrijd tegen Brazilië en je kunt allebei nog worden uitgeschakeld. Dan ben je dus kansloos. Zeker als je verliest. Het overkwam Servië. En na de 2-0 zag je ineens iets van wat een wereldkampioen kan worden. Nu nog leren verdedigen en niet in paniek raken als de tegenstander een keertje wil aanvallen. Daar hebben ze nog vier wedstrijden voor - of minder. Dan de Zwitsers. Die hadden geen kind aan Costa Rica, ook al doet de uitslag anders vermoeden. Tactisch uitgekookt, geen puntje te veel gehaald. En nu gewoon tegen Zweden en Engeland. En dan is het welletjes. Over vier jaar doet Shaqiri gelukkig niet meer mee.

GROEP E



De affiche was prachtig: Musa versus Messi. De ontknoping niet verrassend: Maradona wéér niet opgenomen in een instelling voor... voor... mensen zoals hij. Messi speelde de hoofdpijn van de eerste twee wedstrijden van zich af, Mascherano scheurde ditmaal niet zijn anus, maar zijn wenkbrauw. Maar we gingen het hebben over groep D. Spannend van begin tot einde, dat was het. En wat heerlijk dat die haka weer naar IJsland is vertrokken. En Kroatië was weer eens lekker tegendraads. In dit digitale tijdperk gewoon je visitekaartje afgeven. Klasse!

GROEP F



Het hele erge is gebeurd. En het overkwam Duitsland: afgeschminkt door het al uitgeschakelde Zuid-Korea en als laatste geëindigd in de poule. Verder geen verrassingen: Mexico gaat natuurlijk door. En toen moest Zweden ook maar. Ach, een wedstrijdje extra. Daarvoor zijn Granqvist en Toivonen niks te beroerd. Of wacht... het zou toch niet dat ze nog een rondje verder komen? Verder dan die malle Mexicanen voor wie 'the day of the dead' nabij is...

GROEP G



Genoten hebben we. Van België en Engeland natuurlijk. Van Lukaku en Kane. Maar eigenlijk net zo goed van Panama en Tunesië. Zomaar 2 keer scoren tijdens je debuut op een WK. Het overkwam Panama. Of voor het eerst sinds 40 jaar weer eens een wedstrijdje winnen. Goed, de tegenstander heette Panama. Maar toch. En uiteindelijk vier tevreden teams. Waar vind je dat nog?

GROEP H



De Kroniek van een Aangekondigde Uitschakeling. Gabriel García Márquez had inderdaad de bedenker van deze wonderbaarlijke ontknoping kunnen zijn. De grote verliezer was Senegal en daarmee is ook het publiek de grote verliezer. Niks ten nadele van Higuita en Valderama. Die oude helden zien we heel graag op de tribune zitten! En voor de jonge deelnemers: kijk voor de lol even naar dit fragment:

