



Woensdag 4 juli 2018

GASTEREN TEUN ALFRED MICHEL HANS SEBAS EN JOS PRESENTEREN

POOLBODE NO.5



VANUIT HET POOLCENTRUM VAN DEN HAVESTRAAT 6A NIJMEGEN / WWW.POOLBODE.NL

OP DE SPITS

Wat is er met ons aan de hand? We scoren allemaal zo slecht dat **Melanie** nog altijd bovenaan staat. Want hoeveel punten haalde zij nou helemaal in de achtste finales? Wacht... 19! Dat verklaart wel iets. Ook waarom we van **Herman Heuver** het verzoek kregen of we niet iets aan de stand konden doen. Het mocht best iets kosten - het leven thuis werd zo langzamerhand ondraaglijk.

En zo gaat het niet alleen bij de **Heuvertjes**. De poolstrijd drijft families uit elkaar, zet geliefden tegen elkaar op en splijt levenslange vriendschappen. Dus nog twee weken doorbijten **Davitze**, **Bas** en **Juliana** of nog twee weken jaloers zijn op **Hidson**, nietwaar **Putin**, **The Greatest Leader**, **Vrienden van Sandro Calabrov** en **De Mini's**? En hoe gaat het Down Under tussen **Katelijn Hullegie** en **Randolph W.C. Wild**? Onze informant ter plekke (één van die geheimzinnige **Stokkies**), komt met alarmerende berichten. Naar het schijnt heeft **Katelijn** stiekem zelfs een voorspelling aangepast. Daardoor had **Randolph** heel merkwaardig geen 2-1 als uitslag, zoals in al z'n wedstrijden, maar 2-2. En is hij nu geen koploper. Stel je dan ook nog eens voor dat een van hen per ongeluk in de prijzen valt. Dan duurt de ellende nog jaren. Sommigen onder ons ondergaan het leed al een paar decennia: de tweede plek in

1998, die vierde plaats in 2000. **Rob van Erkelens** keerde onder lichte dwang na jaren terug, om mokkend te moeten constateren dat **Jack van der Weide** nog altijd hoger staat. Sommige dingen veranderen nooit, we hadden het kunnen voorspellen. **Brigitte Slangen** doet om die reden écht nooit meer mee. Want wat als **Louis van Zetten** onverhoopt nóg een keer wint (hij staat 246e, maar toch).

Daarachter volgen hijgend nog een stuk of tien deelnemers. Staat je naam ertussen? Doe dan nog even wat je hebt beloofd door je in te schrijven (of wijs ons op een administratieve misser). In het Voedsel & Drank-klassement is het wachten op de dag dat **Peer** overrijp wordt en **Hans Worst** z'n naam eer aan doet. **Joep Orthofer** verslikt zich ongetwijfeld nog een keer en **Jam** glibbert... nou ja, het gaat straks vast allemaal van een **Leien Dakje**. En wie heeft eigenlijk de meeste topscorerpunten gehaald? **Skip Boland** wordt op de huid gezeten door **Kondrat** en **BuysBoys**. En zeg nou zelf: wie had in de gaten dat die drie ook meedoen? Ze dobberen ergens tussen de 70e en 125e plek, volstrekt anoniem. En toch in de race voor een echte prijs. Over prijzen gesproken: jullie zijn inmiddels vast benieuwd naar wat je kunt winnen. Wij ook! In elk geval ligt er iets moois klaar voor de uiteindelijke top-5, de winnaar van het topscorerklassement en de ultieme grijze muis. Want wie eindigt op de 129e plek als het laatste fluitsignaal heeft geklonken en Neymar innig verstrengeld met de wereldbeker over het veld rolt? In een volgend nummer onthullen we de prijzen, zodat jullie voorlopig verlangend blijven uitkijken naar wéér een nieuwe Poolbode.



Alleen in zeldzame gevallen verloopt de poolstrijd merkwaardig harmonieus: **Marianne van de Wiel** en **René Megens** verliezen elkaar geen seconde uit het oog, **Zep** en **Tisra** dartelen wat om hen heen. Zo zien we het eigenlijk graag. Gaat het er wat relaxter aan toe in de andere klassementen? Het wanbetalersklassement bijvoorbeeld? De glorieuze leider is **Frank van Kasteren**, net voor **Davitze Könnig** en **GIRA1971**.

DE POOLBODES



BUITENSPEL

AFLEVERING 4: DE PENIS VAN MAARTEN SPANJER

Er werd mij gevraagd of ik een alias wilde gebruiken voor mijn stukjes. Nou nee. Ik kan proberen iets geforceerd grappigs te bedenken, een leuk woordspel op mijn naam verzinnen of iets te combineren van een bestaande voetballer (**Frans Schrijvers!**) maar in mijn mistige hoofd zie ik de lul van **Maarten Spanjer**. U zegt? Juist, de penis van de heer **Spanjer**, de drinkebroer van **Rijk de Gooyer**, en penis-meter in 'Spetters'. Kijkt u toch eens een film van eigen bodem! Uitsluitend daarvan ken ik **Spanjer**; volgens mij heeft hij ooit ergens veel geld verdiend en verder nooit meer een dag gewerkt, en aan de toeg gehangen met **Rijk** en **Adèle Bloemendaal**. De reden dat ik aan hem denk op dit moment is **Drs. E.Vijffe**, zijn alias, een karakter dat hij speelde, of

wellicht was het een uitvergroting van zichzelf, ironie toen het nog geen mode was en iets met voetbal en de jaren '80, vermoed ik. Ik herinner me, en waarschijnlijk totaal verkeerd, dat **Spanjer** een voetbal op zijn hoofd geschminkt had. Lange tijd niet geweten waar dat getal voor stond, maar ingezonden brieven zijn niet nodig, ik weet het inmiddels. Die kennis deel ik niet, maar zal ik inzetten bij het maken van een volgende pubquiz. Ik vermoed dat het programma iets met 'humor en voetbal' was, maar het fijne van beide is me altijd ontgaan. Humor is ook niet een sterk punt van me, anders had ik wel een leuke woordnaamspeeling bedacht als alias.

Frans de Waard

Een onvoorspelbare ronde was het. Een béétje pooldeelnemer herkent zichzelf erin: een uitslag voorspellen die veel correcter is, veel beter klopt dan de werkelijke uitslag. Dat je dus precies de juiste uitslag voorspelt, maar daar geen punten voor krijgt. Zou het zelfs zo kunnen zijn, dat jij de werkelijke uitslag hebt voorspeld, en dat die op televisie een fake-uitslag is? Vast wel. Kenmerkend voor een onvoorspelbare ronde is, dat er veel punten in de onderste regionen vallen. De mensen die echt niet kunnen voorspellen, voorspellen dan het beste. Of dus eigenlijk nog steeds heel slecht, alleen doen de spelers het nóg

slechter. En wat krijg je dan? Ronaldo en Diego Costa scoren niet, Messi scoort zelfs niet als Argentinië drie keer scoort, Ola Toivonen gaat naar de kwartfinales, **Joost Jeliaskov** haalt punten, België wint op het allerlaatste moment ineens heel voorspelbaar wél (Hennie de Haan: *in de laatste minuut de Belgische driekleur - zwart geel rood - veranderen in de Duitse - zwart rood geel! Een Duitse overwinning zal je deel zijn!*), Brazilië verslaat het grote Mexico (Neymar rolt nu nóg over de grond van het lachen), **Melanie** blijft aan kop. Froome doet mee aan de Tour. Dát krijg je dan.

★ DADA DA ★

COLOMBIA-ENGELAND



Uitgerekend tegen de stijflippige Britten doet de butler niet mee. James wenst zich niet te laten commanderen. Vanaf de tribune kijkt hij toe en die keuze blijkt briljant. Even een hurriKane doorstaan en dan, zoals zo vaak dit toernooi, wachten tot de laatste seconden... En verhip, jezusmina, het is weer raak. 'Damned!' vloeken **Locokickie** en **Mike Hohleman Molenman**. Helaas komen er ook nog pingels. Weer. De NOS-verslaggever probeert vervolgens het Nederlandse strafschoptrauma nog de Noordzee over te duwen... Tevergeefs. Ze zijn door, de Engelsen!

FRANKRIJK-ARGENTINIË



Twee wereldgoals en een wereldrecord. Di Maria schoot onbedaarlijk uit zijn slof, Pavard deed iets wat hij helemaal niet hoort te kunnen en Mbappé liep de snelste 80 meter uit de geschiedenis. Het oude Pluisje kreeg er een randje schuim van om de mond. In de aller-aller-allerlaatste (of gewoon in de laatste) seconde werd het bijna 4-4. Bijna. En toen was het helemaal over voor de mannen van Messi. Onder de douche en dan naar bed. En het oude Pluisje? Zachtjes prevelden zijn omschuimde lippen het liedje dat hij nog kende uit zijn jeugd, in de sloppenwijk Villa Fiorito:

*Arroró mi niño / arroró mi sol
arroró pedazo / de mi corazón*

En overal op de wereld zongen Argentijnen zachtjes huilend mee.

ZWEDEN-ZWITSERLAND



Zwanenzang van een zwik kwaarmoedige, zwakke, zwemmende, zwetende Zwitsers, uitgezwaaid door een zwerm zwijmeldronken, zijnende Zweden.

BELGIË-JAPAN



De Japanse aanvoerder heeft een band van rijstpapier. Typisch. Het staat keurig, maar het geheel oogt fragiel. De Belgen zijn an sich niet veel anders. Ook zij zijn zacht van binnen. Maar na verloop van tijd kunnen zij 180 graden draaien. Zij worden harder en harder. En ineens staat Eiji Kawashima in de enorme schaduw van Romelu Lukaku en kan je je stokjes inpakken. Sayōnara!

BRAZILIË-MEXICO



Die Guardado dwingt zo nog eens transfer naar PSV af. Wat een voetballer! Verder ging alle aandacht uit naar de beste Braziliaan op het veld. Willian. Wat een weergaloze voetballer. En hij kan ook zo meedoen met de Jackson Five! En die andere pingelaar? Van een van de poolbodes (we zullen zijn naam niet noemen, hij is er nog niet zo lang bij) mogen we geen aandacht meer schenken aan de strapatsen van Jeweetwel. Vooruit dan. Dat laten we over aan anderen.

twitter.com/i/status/1014197822437187584

URUGUAY-PORTUGAL



Zou hij het weer doen? Een doelpunt in de linkerbovenhoek schilderen met buitenkant rechts... We hoopten zo op Ricardo Quaresma. Op nog zo'n mooie. Onze hoop bleek ijdel. Zeiden we ijdel trouwens? Voor de zekerheid hadden we allemaal Ronaldo op ons topscorerlijstje staan. Ben je tenminste nog een béétje blij met zijn goals. Ook daar was niks te halen. Zou die goeie ouwe Suárez zijn voeten dan weer laten spreken? Nee. Sjokken was het. De wilde dagen van onze man uit Transsylvanië zijn voorbij. Cavani, koning van het lelijke doelpunt, maakte er twee. Een mooie en een wonderschone.

KROATIË-DENEMARKE



De Kroaten hadden maar een doel: het winnen van de penaltyserie. Na de 1-1 stopten ze dan ook subiet met voetballen. Even leek scheidsrechter Pitana roet in het eten te gooien, maar geroutineerd paste Modric de toegekende strafschop, ver in de verlenging, in de handen van Kasper Schmeichel. Arrogantie van een nieuwe wereldkampioen?

SPANJE-RUSLAND



Tikkie-takkie-voetbal, ging Oranje daar ooit niet aan ten onder? Dan ligt dat stokje nu in de handen van Isco en zijn vrienden! Minsten 87 keer ging de bal van Jordi Alba naar Isco. Minstens 86 keer ging de bal van Isco naar Jordi Alba. Dat gebeurde ergens links op het veld, net over de middenlijn. Toen we wakker werden, was het allemaal al voorbij. Penaltyreeks nummer 1 was koeltjes gewonnen door de Russen.

ACHTSTE FINALES

KWART FINALES

URUGUAY-FRANKRIJK



Ca-va-ni oh oh
Ca-va-ni oh oh oh!*

*Op de wijs van Volare

De Fransen, en dan vooral de Parijzenaars, mogen dit graag zingen. Maar ze hopen nu met heel hun blauwe hart dat het lied niet van de tribunes gaat klinken. En áls het gezongen wordt, zullen ze zwijgen. Nee, ze zijn al weken bezig een liedje te maken over Mbappé. Lastig om daar een metrisch verantwoorde oplossing voor te vinden. Ja, in Nederland zouden we het wel weten:

*Op de wijs van The Stars and Stripes forever

Mbappé Mbappé Mbappé
Mbappé Mbappé Mbapeehee
Mbappé Mbappé Mbappé
Mbapeehee, Mbappé*

Maar dat wijsje kennen ze niet in Frankrijk. De vraag is natuurlijk of het de nieuwe ster van Les Bleus iets zal uitmaken. Hij lijkt van binnen te zingen. Gaat hij weer vliegen en scoren? Jullie denken van wel. Want wat zien we hem vaak bij de topscorers!

RUSLAND-KROATIË



Wie denkt dat Rusland nu nog gaat verliezen, kan niet poolen. De weg naar de finale ligt wagenwijd open voor het thuisland. Ja, en dan kun je erop wachten: diverse onderzoeksteams zijn begonnen met een diepgravend onderzoek. Waar schuilt de fake, waar zit de fix? Het onzichtbare, onhoorbare, onoorbare? Wat gebeurt daar in de catacomben van die gerenoveerde stadions? Vooralsnog vinden ze niets. En de Russen vinden het leuk.

ZWEDEN-ENGELAND



Ooit traden ze nog op voor Her Majesty The Queen, die Zweden. Wat waren we toen toch gek op ze allemaal! Die swing, die pasjes, dat onbevangene. En dan interessant doen op het schoolplein en zeggen dat je die donkere het knapst vond... Die sentimenten spelen allemaal niet mee in deze clash. Wie wel meespeelt, is Ola Toivonen. Hij kamt zijn blonde lokken, slijpt zijn noppen en oliet de ellebogen. En droomt dan weg bij dat adembenemende visioen: de gouden medaille om de nek en dan op audiëntie bij koning Gustaaf en koningin Silvia. Want zij zal er ook zijn: kroonprinses Victoria! Victorie!

BRAZILIË-BELGIË



Een dubbeltje op z'n kant. Door het oog van de naald. Met de hakken over de sloot. De commentatoren van onze zuiderburen gingen uit hun plaat en haalden het ene na het andere verschrikkelijke gezegde van stal. Maar die eerste helft was toch niet om aan te zien? En in de tweede hadden de Japanners de touwtjes stevig in handen. Totdat ze besloten te kiezen voor de voetballende oplossing. In goed Nederlands: kamikaze. Dus nu mag Carrasco zomaar tegen Willian. En gaat Vertonghen doemdenken tegen Jesus. Het geloof is nu al in rook opgegaan.



ВЦИТЕНСПЕЛ

**AFLEVERING 5:
TUSSEN DE FANS**

Van Maarten Spanjer heb ik eigenlijk dorst gekregen en op dit punt aangekomen doe ik toch maar een tweede bekentenis. Ik heb eenmaal in mijn leven een voetbalwedstrijd gekeken in een café. Dat zal wel, mompelt u, terecht, vertel op, schurk, bandiet, welke was het dan? Dankzij de sprokkelkennis die een mens opdoet via digitale snelwegen, en een oude agenda, was dat in café Camelot aan de markt van Nijmegen en de datum was 21 juni 2008. Als u nu niet uitroept 'Ach, Nederland tegen Rusland, 1 tegen 3, wat een deceptie, in de verlenging nog wel,' dan begrijp ik dat ik niet de enige ben met een blinde vlek. Ik mag graag in de kroeg zitten om bier te drinken en te converseren op hoog niveau (niet over voetbal en auto's, maar verder over eigenlijk alles wel zo'n beetje), maar

hier moest ik staan gezien de beperkte hoeveelheid stoelen en het grote aantal gasten - en de dames van bediening hadden meer oog voor het scherm dan voor een leeg glas. In de pauze stond er een lange rij voor de wc, waarom toch als je zo weinig bier drinkt, dus ik rende naar buiten, deed een plas in een steeg, kreeg een bekeuring voor wildplassen en voor het niet op zak hebben van een paspoort. Na die eindeloze verlenging met bijpassende teleurstellende uitslag had ik gehoopt dat het tijd was voor comazuipen om dit verdriet te verdrinken, maar het was een simpel 'ja, kut zo'n einde, laten we naar huis gaan'. Daar geen rij voor de wc, koud bier en de videoband van de Detectivenacht.

Frans de Waand

