



GASTHEREN TEUN ALFRED MICHEL HANS SEBAS EN JOS PRES POOLBODE NO. 9

VANUIT HET POOLCENTRUM VAN DEN HAVESTRAAT

BLIKSEMBOODE

Bliksems, daar is-ie al, de slotbode! En het is nog maar net september. On-ge-loof-lijk. Zitten die poolbodes dan nooit stil? Gunnen ze je nooit eens even rust? Neen. Want na intensief rekenen, wikken, wegen, narekenen, nawikken en nawegen kunnen we het jullie melden: we hebben een winnaar! En het is niet Schoap1&3. Het is ook niet Jeronimo. Reinoud Boland of Yerundan? Nee joh, daar moesten allerlei topscorer-toestanden aan te pas komen. En die kwamen er niet aan te pas. Zoals zovelen van jullie er niet aan te pas kwamen. Theo Heldens, vooraf al op

een vreselijke manier doodgeverfd, kwam er enórm aan te pas. Goed, Schoap1&3 mekkerde(n) nog een tijdje achter hem aan, maar met de wissel van Mbappé was het over en uit. En dus won Theo voor de tweede maal de pool. En moeten de legendarische dubbelwinnaars Louis van Zetten en Wil Kersemakers een stukje opschuiven, om plaats te maken op het hoogste poolpodium. Een mooie opsteker voor die belabberd presterende oud-winnaars zoals Henk Wals, Rob Fila, Jacques de Groot en Carien Koldewij: ooit zit

het er misschien wel weer in. Ook voor jullie! Goed. Zo snel als dit WK begon, zo snel is het weer voorbij. We sluiten af. En wie weet tot over een jaar of twee, lieve deelnemers!

Jullie poolbodes,

**SEBAS MICHEL JOS
HANS ALFRED TEUN**



- 1 THEO HELDENS
- 2 SCHOAP1&3
- 3 HENNING ORTHOFER
- 4 MAGICGNOE
- SEF BOLAND

- 6 SIMON WIECHERT
- 7 REINOUW BOLAND
- 8 JERONIMO
- 9 FRANCIS
- 10 DAVITZE KÖNNING
- 11 MELANIE
- 12 JERDEN VAN KASTEREN
- 13 TEAM BOJKMEER
- 14 RANDOLPH W.C. WILD
- 15 ST. STINKIE & KPT. ONDERBR.
- 16 KATELIJN HULLEGIE
- WOODKA
- 18 AP REINDERS
- 19 HANS DE JONG
- 20 SIEROMERRIESHANTLODGE
- 21 JENS VAN GELDEREN
- 22 ARNOLDFUS
- 23 WATERGEURTS UNITED FC
- 24 HAFRAMIKIWISA
- 25 BORAT
- DAAN TEN HAAF

85	95
84	94
81	93
84	93
84	93
76	86
76	85
75	85
72	85
76	84
74	84
76	84
74	83
73	83
76	82
76	82
76	82
74	82
73	82
76	81
74	81
72	81
71	81
75	80
71	80
71	80



Hoe snel kun je zijn, eigenlijk? Twee van de vijf prijswinnaars - Henning Orthofer en Sef Boland ontvingen reeds hun klinkende munten! Verliezer Steven Boland, de slechtste van het veld, ontving mokkend zijn prijs. En de taart voor de topscorer-punten is al onderweg naar het hoofd van Skip. Ja, voor je het weet krijg je wat je toekomt, van die adequate poolbodes! Grijsje muis Tim Heuver weet heel goed welk bier het lekkerst is, ook al is hij nog lang geen 18 en Voetbalkampioenfila durven we niet eens te vragen of hij een voorkeur heeft voor Grolsch of Brand, want hij is pas 11.

De kanshebbers voor de eerste prijs maken zich op voor de finale: Theo trekt zich met zichzelf terug op een terras, Jeronimo zet het geluid af na de volksliederen en duikt onder in de krant van gisteren en een kalmerend muziekje, 't Schoap 1 & 3 steekt welgeteld 5 poten op en Yerundan maakt contact met olifanten op Sri Lanka en rekent vergeefs alle mogelijke uitslagen door.